

Til Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad Bek,

5. februar 2025

Vi skriver på vegne af IChanges hundredvis af medlemmer for at udtrykke vores dybe bekymring og skarpe kritik af Kommissionen for den glemte kvindekamps seneste anbefalinger, hvoraf vi anser en betydelig del af disse for at være intet andet end symbolpolitik uden reel substans.

Anbefalingerne om et udvidet tildækningsforbud på offentlige institutioner og et forbud mod bederum på uddannelsesinstitutioner er ikke alene udokumenterede, men også farligt diskriminerende. Kommissionen indrømmer selv, at der kun findes enkelte eksempler på de problematikker, der bruges som begrundelse for omfattende lovindgreb. Alligevel foreslås vidtrækkende restriktioner, der rammer religiøse minoriteter, særligt muslimer, uden nogen form for solid dokumentation.

Det er dybt bekymrende, at ministeriet prioriterer symbolpolitiske tiltag fremfor at adressere de reelle udfordringer, vores samfund står overfor. Når lovgivning baseres på anekdoter og subjektive holdninger i stedet for fakta og evidens, skaber det ikke løsninger – det skaber splittelse, mistillid og marginalisering. Dette er ikke værdigt for et demokrati, der burde bygge på respekt for mangfoldighed og grundlæggende menneskerettigheder.

Det udvidede tildækningsforbud på uddannelsesinstitutionerne præsenteres som en nødvendighed, men hvor er dokumentationen for, at dette udgør et udbredt problem? Hvor er de konkrete data, der understøtter behovet, og hvorfor tages dette emne overhovedet op når det alligevel bliver overflødiggjort af det generelle tildækningsforbud på offentlige steder? Man risikerer hermed at ende ud i en ligegyldig snak, der overskygger mere vigtige og nødvendige diskussioner.

Forbuddet mod bederum på uddannelsesinstitutioner fremstår lige så grundløst. Bederum er ikke et udtryk for social kontrol – de er et udtryk for trosfrihed og rummelighed. Unge mennesker, der ønsker at udøve deres tro i en travl hverdag, skal ikke mødes med mistænkeliggørelse. At fjerne bederum vil ikke løse nogen problemer; det vil blot signalere, at religiøs praksis ikke er velkommen i det offentlige rum, hvilket ikke hænger sammen med vor samfunds grundlæggende liberale værdier.

Vi oplever som danske muslimer, at vores tro og identitet konstant bliver genstand for politisk symbolik, hvor vi reduceres til stereotype forestillinger. Denne tilgang skaber ikke integration – den skaber fremmedgørelse. I stedet for at fremme sammenhængskraften i samfundet risikerer sådanne tiltag at uddybe kløfterne og skabe et "os og dem"-narrativ.



I C H A N G E

Refshalevej 163A, 1 th.
1432 København K
Tel.: 50 77 77 27
CVR.: 35 01 05 49
info@ichange.dk
www.ichange.dk

Vi ønsker at understrege, at IChange på det kraftigste tager afstand fra social kontrol og tvang. Disse problematikker skal tages alvorligt og bekæmpes effektivt, men løsningen findes ikke i generelle forbud mod religiøs praksis. Social kontrol er et kulturelt problem, ikke et religiøst, idet tvang på ingen måde er tilladt i islam. Derfor bør indsatsen fokuseres lokalt med konkrete løsninger såsom:

- **Styrket dialog og samarbejde** mellem skoler, forældre og lokalsamfund for at skabe forståelse og nedbryde skadelige normer.
- **Målrettede oplysningskampagner** om individets rettigheder, især blandt unge og forældre i udsatte miljøer.
- **Støtte til frivillige organisationer**, der arbejder med forebyggelse af social kontrol gennem mentorordninger og rådgivning.
- **Tidlig indsats** i skoler og ungdomsuddannelser med fokus på ligestilling, rettigheder og demokratiske værdier.

Vi opfordrer hermed ministeren til at tage ansvar og sikre, at lovgivning baseres på fakta, proportionalitet og respekt for grundlæggende frihedsrettigheder. Vi er nødt til at stoppe med at bruge religiøse minoriteter som politiske brikker. Bekæmp reelle problemer med målrettede indsatser, ikke ved at kriminalisere kulturelle og religiøse udtryk, der ikke skader nogen.

Danmark fortjener en politik, der bygger på respekt, viden og lige rettigheder for alle – ikke på frygt, fordomme og populistiske dagsordener.

Med ønsket om en mere reel, faktabaseret og løsningsorienteret dialog

Formand for IChange

Bilal Itani

